



# Fietsen langs oorlogssporen in Kerkrade

 **Fietsroute**  
→ **26,9 km**

## Start- en eindpunt

Abdij Rolduc (Heyendallaan  
82 te Kerkrade)

## Moelijkheidsgraad

Makkelijk

In 2019 was het 75 jaar geleden dat Limburg werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in Kerkrade heeft deze oorlog zijn sporen nagelaten. Sporen die nog altijd zichtbaar zijn: de eens streng bewaakte grens met Duitsland in de Nieuwstraat, plekken waar bommenwerpers neerstortten en meerdere oorlogsgraven. Via deze route fiets je langs deze plekken vol historie en herinnering. Je leert meer over Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog en bekijkt de stad daarna wellicht met andere ogen. De route loopt grotendeels over de fietsknooppunten en de routebeschrijving is te downloaden.

Tip! Onderweg kom je langs Abdij Rolduc.

**Lees meer online**



Ontdek nog veel meer mooie routes op [visitzuidlimburg.nl/routes](https://www.visitzuidlimburg.nl/routes)