



Wandelen langs oorlogssporen in Kerkrade

 **Wandelroute**
→ **6,8 km**

Start- en eindpunt
Visit Zuid-Limburg
Servicepunt Kerkrade
(Theaterplein 30)

Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld

In 2019 was het 75 jaar geleden dat Limburg werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in Kerkrade heeft deze oorlog zijn sporen nagelaten. Sporen die nog altijd zichtbaar zijn: de streng bewaakte grens met Duitsland in de Nieuwstraat, plekken waar bommenwerpers neerstortten en meerdere oorlogsgraven. Via deze route wandel je langs deze plekken vol historie en herinnering. Je leert meer over Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog en bekijkt de stad daarna wellicht met andere ogen. Let op, de route is niet bewegwijzerd maar de routebeschrijving is wel te downloaden.

